

Klaskrant 2KA

Thema: Spookje Spartacus in het donker!



Beste ouder(s),

Het lieve roze Spookje Spartacus is ondertussen door iedereen gekend in de klas. Na het vertellen van het verhaal was de klas al snel helemaal in de ban van Spartacus. In de poppenhoek gingen we aan de slag en maakten we 'een verlaten toren' waar iedereen met zaklampen kon in snoezelen. In de ontdekbak lagen witte en roze lakens waarmee ze echte spookjes konden worden.

We deden de schrijfdans met pikzwarte verf: 'spookje, spookje zweef! Spookje, spookje sidder en beef!' Daarna schilderden we Spartacus erbij en maakten we bloemen met glow in the dark verf. We leerden ook een liedje over spoken, dat ging over waar de spookjes zich overal konden verstoppen. Er werd ook een lichtbak in de klas gezet daarmee konden de kleuters tekeningen doortekenen en ook kunstwerken maken.

Omdat het soms nog moeilijk is om samen te spelen zonder ruzie te maken gaan we volgende week maandag en dinsdag eens nieuwe afspraken maken in de hoeken. Ook zal ik meespelen in de hoekjes en zullen we het opruimen samen oefenen. Ondertussen nemen we ook de tijd om samen te puzzelen en spelletjes te spelen. De komende week wordt dus een beetje een speciale week want op woensdag zal ik niet in de klas zijn wegens een bijscholing.

Op donderdag is er sportdag, zorg dus voor een lunchpakket en sportkledij.

Op vrijdag gaan we dan stilletjes (of juist niet zo stilletjes) het thema van de sint verwelkomen in onze klas. Ik merk dat het bij velen al begint te kriebelen.

Van 26 november tot 7 december werken we dan rond het thema sinterklaas en zijn pieten. Want op 6 december komt sinterklaas naar school, wat zou hij voor onze kleine sloebers in petto hebben? Wie sinterklaasspullen (verkleedkledij, boek, cd,...) wil meebrengen naar de klas mag dit zeker doen.

Lieve groetjes juf Nele



Feest!

Het grootouderfeest was een groot succes! Bedankt voor de vele gebakjes en lieve grootouders die langskwamen.



Versje!

Stappen op de trappen. Vlug verstoppen als de stappen stoppen. Pikkestikedonker in de gang, ik ben bang! Knip het licht, opgelucht gezicht.



Foto's

De fotograaf van de dag mag met een fototoestel in de klas foto's maken.

